

Evangelist-cabaretier komt met 'potpourri-viering' in kader van 500 jaar Reformatie

Evangelist-cabaretier Ruurd Walinga komt na ruim 15 jaar experimenteren met cabaretdiensten met iets nieuws: een potpourri-viering. Dit is een inter-traditionele godsdienstoefening. In de kerkdienst van plusminus een uur komen tal van christelijke tradities voorbij.

Er wordt op hele noten gezongen, in uptempo met Hillsong, emotioneel met Opwekking, gedreven met Johannes de Heer en repeterend in de traditie van Taizé. Verder wordt geluisterd naar muziek van Bach en Gregorio Allegri, Gregoriaanse muziek en is er muziek in de Angelsaksische traditie en Huub Oosterhuis. Ook de joodse manier van geloofsoverdracht komt naar voren.

Het is na 500 jaar reformatie een mengelmoes van liederen, gebeden en stijlen geworden, die de vertrouwde kerkganger moet aanspreken maar ook de randkerkelijke en ongelovige. Ook zitten er theatrale elementen in en komt het cabaretske van Walinga naar voren zonder dat het geheel onheilig wordt.

De potpourri-viering is opgebouwd rond een thema. De eerste serie zal gaan over 'bergen'. Al had je het geloof van een mosterdzaadje je zou een berg kunnen verzetten' staat in de Bijbel. Geloof is tot veel, zo niet tot alles in staat. Het kan een revolutie veroorzaken in iemands persoonlijk leven, maar ook in een hele samenleving.

De begeleiding van de eigentijdse inter-traditionele godsdienstoefening kan zeer divers zijn. Een orkest of muziekensemble kan de dienst begeleiden, maar ook orgel en piano. Elke gemeente is in staat de dienst voor een deel zelf in te vullen, in samenspraak met de evangelist-cabaretier. Desgewenst is de viering van het avondmaal of eucharistie mogelijk. Bij voorkeur wordt met een beamer gewerkt waarop tekst, films en liederen te volgen zijn. Dat godsdienst een oefening is, gaan de bezoekers onder meer aan den lijve ervaren, belooft Walinga. Alle zintuigen komen in actie tijdens de viering.

Volgens Walinga is zijn nieuwe initiatief te vergelijken met wat André Rieu doet: klassieke muziek onder de aandacht brengen van een groot publiek. De kerkmuziek en -traditie heeft veel schoonheid in zich die het waard is om voor het voetlicht te brengen.

Ruurd Walinga (1964) is sinds 1999 bezig met christelijk cabaret. Hij verzorgt veel kerkdiensten, gemeente-avonden en identiteitsbijeenkomsten met cabaretprogramma's, maar gaat ook geregeld voor als voorganger in (Friese) diensten. Hij heeft ruim tien programma's voor jong en oud waarmee hij op een verrassende manier de Blijde Boodschap communiceert. Dat doet hij onder het motto van waterinwijn(.nl). Als eerste wonder veranderde Jezus water in wijn op een bruiloft en herstelde daarmee de feestvreugde. Walinga wil met zijn shows ook realiseren dat zijn toehoorders weer volop zin krijgen in het leven.

Ruurd Walinga, 06-23449545, www.waterinwijn.nl

NB: Potpourri is een mengsel van natuurlijke geurende bestanddelen, dat gebruikt wordt als luchtverfrisser. Het woord potpourri is afkomstig van het Franse *pot pourri*, dat de naam is voor een Spaanse schotel (*olla podrida*) waarin diverse ingrediënten zijn verwerkt. Het verwijst ook naar een verzameling dingen zonder logische samenhang, bijvoorbeeld een muzikale potpourri. Potpourri's worden al vele eeuwen gebruikt om een prettige geur te verspreiden.